

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te verspreiden -- sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen.

De Telegraaf

03-06-2015

Hoog gestegen, diep gezonken

Blatter klimt aan de hand van corrupte Havelange op in FIFA

Jeroen Kapteijns

De zich onaantastbaar wanende voetbalkeizer Joseph 'Sepp' Blatter is dan toch van zijn troon gevallen. Wie is deze 79-jarige Zwitser, die de wereldvoetbalbond zeventien jaar in een ijzeren greep had als FIFA-president, maar nu alsnog is gestruikeld over de corruptie in de door hem geleide organisatie?

Bij zijn entree in de FIFA veertig jaar geleden valt moeilijk te voorspellen dat Blatter zo'n dominante en tegelijkertijd dubieuze rol gaat vervullen in het mondiale voetbal. De Zwitser, die drie huwelijken ziet stranden en één dochter heeft, staat bekend als een handige jongen, die zich via een reeks baantjes heeft opgewerkt in de Zwitserse sportwereld. De 1.71 meter kleine provinciaal uit het fabrieksstadje Visp in het kanton Wallis heeft echter een bescheiden status in het voetbal. Blatter klopt graag zijn avonturen als amateurvoetballer op, maar is achter de groene tafel bij de ijshockeybond en het Zwitsers Olympisch Comité heel wat behendiger dan op de groene mat.

De toenmalige FIFA-baas João Havelange parachuteert Blatter desondanks in de rol van technisch directeur en laat hem de jeugd-WK's, een vrouwen-WK en een WK voor zaalvoetballers ontwikkelen. Na een aantal jaren wordt Blatter benoemd tot secretaris-generaal, waarmee hij wordt belast met de dagelijkse leiding binnen de FIFA.

In de periode dat Blatter zijn intrede doet bij de FIFA – de jaren zeventig – komt het wereldvoetbal steeds meer in de greep van het grote geld. Bedrijven als Coca-Cola en Adidas hebben veel geld over voor sponsoring, maar ook de tv-rechten van de WK's blijken van onschatbare waarde. Het is in dit weelderige klimaat dat corruptie en fraude de gelegenheid krijgen om te ontkiemen in de FIFA.

Havelange houdt het 24 jaar uit op de FIFA-troon en is de grondlegger van de graai- en zelfverrijkingscultuur. De Braziliaan moet uiteindelijk in 1998 wijken na een reeks corruptieaffaires. Waar de verhouding met Blatter eerder verstoord was omdat de Zwitser zijn leermeester al in 1994 van de troon wilde stoten, moet zijn rechter-

hand nu toch het stokje overnemen om de deksel op de doos van Pandora te houden en de Europese kandidaat Lennart Johansson buiten de deur te houden. De Zweed wil de Havelange-clan buiten werken en een einde maken aan de misstanden binnen de FIFA, maar legt het in de door vriendendiensten en envelopjes gestuurde verkiezingen af tegen establishmentkandidaat Blatter.

Kleine Sepp is helemaal aan de top van de voetbalbestuurderspiramide gekomen en geniet van zijn status. Met de steun van de tweede en derde wereld voelt hij zich onaantastbaar. De altijd piekfijn gesoigneerde Zwitser presenteert zich charmant, hangt graag de komiek uit en heeft lange tijd een breed draagvlak binnen het wereldvoetbal.

De aanhoudende corruptieschandalen binnen de FIFA en met name de storm aan protesten na de dubieuze toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 aan Rusland en Qatar, betekenen niettemin het begin van zijn einde. Een vierde herverkiezing is hem nog vergund, maar enkele dagen later zwicht Blatter alsnog voor de massale druk en stapt terug. Na 41 jaar is er een einde gekomen aan het bewind van peetvader Havelange – hij is inmiddels 99 – en zijn erfgenaam Blatter. De tijd is rijp voor een frisse wind.